

De vrienden van priester De L'Épée

Van den Heckestraat 39

9050 Gent – Ledeberg

Programma zondag 23 juni 2019: "Grafittiwandeling STREET ART"



Het wordt weleens gezegd, een levendige stad herken je aan zijn streetart. Gent is een ruimdenkende en hippe cultuurstad, een canvas voor straatkunstenaars. Iedereen is welkom in levendig Gent. Hier heeft iedereen het naar zijn zin.

Gent is uitgegroeid tot een graffitivriendelijke stad, met heel wat werken van o.a. Roa en Bué the warrior. Zin in meer graffiti-hotspots? Dan kan je Gent net even 'anders' ontdekken met het 'Sorry, not sorry streetart'-plan van Gent', een **fiets- of wandelroute langs de kleurrijke graffiti-kunst** in de stad.

Samenkomst rond 13.45u aan Vrijdagmarkt in Gent (standbeeld Jacob van Artevelde)

Om 14.00u stipt rondleiding "grafittiwandeling STREET ART" met gids van Vizit en vgt tolk

Rond 15.30u einde rondleiding .

Voor lid = GRATIS en niet-lid = € 5.00

Inschrijven vóór 30 mei 2019 naar Thierry Bekaert per mail : thierrybekaert@hotmail.com

Naam + voornaam :

Is lid : of niet -lid betaal € 5.00:

Handtekening datum : .. / .. /2019